

"Wees niet bang, maar blijf geloven." (Mk 15)

BID VOOR DE ZIEL

VAN DE HEER

REINER DEKENS

echtgenoot van Mevrouw
MONIQUE DHONDT
geboren te Eine, op 9 juli 1946 en
schielijk overleden te Oudenaarde,
op 29 juni 1979,
gezalfd met het H. Oliesel
in extremis.

—:—

Heer, schenk ons allen de kracht om de zware beproeving die ons door het plotse, onvoorziene heengaan van de overledene zo zwaar komt treffen in geloof te dragen.

De droom van twee nog jonggehuwde mensen, de troost en het geluk van de ouders, de vreugde van hun kind werden door een plotse dood onttakeld en verijdeld. Ontsteltenis en verslagenheid vervullen eenieders hart. We strijden tegen onszelf . . . wij kunnen het zo moeilijk aannemen.

Toen hij, na volbrachte dagtaak, terug naar huis keerde, kon niemand het vermoeden dat die weg een weggaan uit dit leven zou zijn. Het zou de weg zijn die leidt naar de grote Godsontmoeting.

Beminde echtgenote, wij hadden nog zoveel plannen, die wij samen zouden uitwerken. Thans is een streep getrokken door alle plannen en mogelijkhe-

den. Tot over de dood heen blijven wij van elkaar houden. God geve u sterkte om het leven met moed verder te aanvaarden. Ik dank u om uw liefde en genegenheid. Kijk naar de spreuk die in ons huis aan de muur hangt "Wees niet bang, maar blijf geloven". Mocht gij in uw geloof de kracht vinden om nu alleen te zorgen voor ons gezin.

Mijn beste zoon, gij waart mijn fierheid en mijn trots. Vergeet uw vader niet en bid voor hem.

Beste moeder en schoonouders, het is altijd hard als ouders een kind moeten zien gaan. Laat ons één zijn in het gebed, dat is de liefdeband die ons over de dood heen met mekaar verbindt.

Mijn zusters, broers, familie en werkmakkers, ik dank u voor al wat ge voor mij betekend hebt. Vergeet me niet en bidt voor mij, dan zal de vriendschap die wij voor mekaar hadden blijvend zijn.

Nu blijft er slechts ons hart dat brandt van pijn en spijt en mededogen, om uw gesloten lieve ogen, om uw sterven dat té vroeg nog was.

(J. C.)

Namis : zaterdag 21 juli a.s., te 8 uur.

Mw Reiner DEKENS-Monique DHONDT,
Jongeheer Harry DEKENS,
De families DEKENS-VILLWOCK,

DHONDT-VAN DEN DRIESSCHE

danken U voor uw aanwezigheid en
blijken van kristene deelneming.

Rouwdienst Bauters
Eine

Druk. Hollaert
Eine