

Ik ben de verrijzenis en het leven.

†

Gedenk in uw gebed

DE HEER

FELIX DE DEYN

echtgenoot van mevrouw

Maria PHLIPS

geboren te Aalst op 30 april 1896,

en er godvruchtig overleden op

26 december 1977,

gesterkt door de sacramenten der zieken.

In onze herinnering bewaren wij het beeld van een eenvoudige, goede vader.

Samen met zijn echtgenote heeft hij gebouwd aan zijn leven, aan zijn gezin - aan zijn zaak. - Naarstig en bedrijvig, heeft hij gezorgd voor zijn groot gezin, begaan met al hun zorgen, maar ook bewust, dat zijn voorbeeld, de beste vormingschool was voor zijn kinderen.

Hij was een man met een diep geloof, geworteld in de christelijke traditie van zijn familie.

Zijn laatste jaren waren jaren van beproeving, ouderdom, ziekte. Geduldig heeft hij alles gedragen.

Met dankbaarheid gedenken wij hem.

Dierbare echtgenote en kinderen, U dank ik voor uw genegenheid en uw toewijding.

Familieleden en vrienden gedenkt mij in uw gebed.

Voor uw aanwezigheid, uw gebed en offer, voor de troostende blijken van deelneming danken U van harte

Mevrouw Felix DE DEYN - PHLIPS,
kinderen en kleinkinderen,

De families DE DEYN, PHLIPS,
VAN GINDERDEUREN en
VAN DEN BORRE.

Begraaf. Strens - Aalst drukk. sanders