

De zlekten en het lijden zijn een kruis, en het kruis is de deur van de hemel.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

RACHEL DE DEYNE,

echtgenote van Mijnheer

RICHARD DE MOOR,

**LID VAN DE BOND VAN HET H. HART EN
ANDERE GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN.**

geboren te Oosterzele, de 22 december 1898 en
er na een langdurige ziekte godvruchtig overleden,
de 3 februari 1962,

voorzien van de Rechten van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Haar leven was schoon voor de Heer, haar dood stil en heilig. Nu is zij naar God gegaan, ons allen een voorbeeld nalatend van echt kristelijke deugden.

Haar leven was een voorbeeld van onwankelbaar vertrouwen op God, een grenzeloze toewijding voor haar huisgezin, een allesgevendes liefde voor echtgenoot en kinderen, een hartelijke geneegenheid voor iedereen : hoe verdienstelijk dit schoon kristelijk leven.

Op een bijzondere wijze werd ze door onze Zaligmaker geroepen om het kruis op te nemen en Hem te volgen. Haar geduld en edelmoedigheid in deze langdurige kruisweg waren bewonderenswaardig. Ze vond sterkte in haar vertrouwen op God, ze had veel en droeg haar lijden op in vereniging met Jezus' offer.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, het is pijnlijk te moeten scheiden omdat wij elkaar zo vurig beminden. Troost u echter omdat ik na een leven van lijden mag overgaan naar de hoogste en eeuwige vreugde. Blijft mij indachtig in uw gebed. Ik ben uw voorspreekster bij God tot wij elkaar terugzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Heer Richard DE MOOR ;

Technisch ingenieur en Mevrouw Lucien DE SCHAMPHELAERE-
DE MOOR en kinderen ;

Heer en Mevrouw Alfons DE MOOR-BULTINCK en kinderen ;

De familie DE DEYNE ;

De familie DE MOOR ;

De familie VAN DE VELDE ;

De familie SCHOLLAERT.

gevoelig voor Uw blijk van deelname in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.