

De hoge ouderdom is een erekroon, die op de weg der deugd gewonnen wordt.



BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger Mijnheer

ACHIEL DE DIER

Weduwnaar van Mevrouw

LEONTINE DE PAUW

geboren te Denderhoutem op 1 April 1873 en godvruchtig overleden te Denderleeuw, op 22 November 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Het groot geheim der dood geeft de mens hier op aarde zalige lessen : Het leven is een schaduw en een rook, hoelang het ook weze : de dood brengt elke mens voor Gods rechterstoel.

Daarom, gelukkig de mens, die de Heer bij zijn komst bereid zal vinden.

De duurzame overledene was een rechtschapen, arbeidzaam en gedienschtig burger. Hij werd van iedereen geacht en bemind. Zo heeft hij zijn loopbaan volbracht, totdat de ziekte hem overwon.

In volledige overgave aan Gods wil heeft hij kalm en gelaten de op dood hem zien toetreden. Kalmte en overgave, vrucht ener gelouterde ziel.

Teerbemindende kinderen, kleinkinderen en familieleden, aan wier liefdevolle zorgen ik veel dankbaarheid verschuldigd ben, betoont mij voort uw liefde met voor mij te bidden, opdat de Heer zich over mij ontferme. Met Moeder en zusters in de hemel zal ik verder over u allen waken.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

De Heer en Mevrouw Jos DE DIER - VERGALLE en kinderen
Magda en Marc.

De Heer en Mevrouw Frans VAN NIEUWENHOË - VAN DE
VONDEL, weduwnaar van Mevrouw Augusta DE DIER en
kinderen Denise en Nelly,

De Heer en Mevrouw Karel VAN DEN BERGH - DE DIER en
kinderen Leontine en Godelieve,

De Heer en Mevrouw Florent VAN LIERDE-DE DIER en kinderen
Yvonne en Achiel.

zijn kinderen en kleinkinderen ;
De familiën DE DIER, DE PAUW, CLAUWAERT en DAEM.

danken U voor uw deelneming en gebeden.