

Geloofd zij Jezus Kristus



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT DE DIER

echtgenoot van Mevrouw

Maria Elisa Van Vaerenbergh

geboren te Denderhoutem de 22 september 1893
en er schielijk overleden de 30 maart 1960,
bediend door het H. Oliesel in extremis,
ERELID VAN DE BOND VAN HET H. HART,
OUD STRIJDER 1914-'18

— — —
"Weest bereid, want de dood kan komen als een dief in de nacht". Deze brave man was immer voorbereid. Hij was een voorbeeld van godsvrucht voor iedereen. Hoewel de verre afstand naar de kerk hem soms al te zwaar was, nooit spaarde hij die moeite. Ook zegende O.L. Heer hem met een voorbeeldig gezin. Hij heeft er alles voor gedaan, maar vooral zijn kristelijk voorbeeld zal in de zijnen voortleven.

Duurbare echtgenote, zo plotseling was ons scheiden. In volle onderwerping aan Gods H. Wil aanvaarden wij dit offer. Ik bid voor u bij O.L. Heer. Ik dank u voor de liefdevolle omgang die wij steeds met elkander gehad hebben. Wij blijven nu verenigd in het gebed.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de liefde waarmede gij mij steeds omringd hebt. Ik heb voor u gedaan wat mij mogelijk was. Toont diezelfde opoffering in uw gezin en onderling. Bidt voor vader en weest een blijvende steun voor moeder.

Beste familieleden en vrienden, ik dank u voor de jarenlange genegenheid. Bidt voor mij.
H. Hart van Jezus, ontferm U mijner.

Mevrouw Johannes Albert DE DIER-
VAN VAERENBERGH,

zijn echtgenote ;

Heer en Mevr. Robert DE NEVE -
DE DIER en kinderen,

Heer en Mevrouw Cyriel DE DIER-
EYLENBOSCH en kind,

Mejuffer Marie-Jeanne DE DIER,
zijn kinderen en kleinkinderen,

De familiën DE DIER, VAN VAEREN-
BERGH, VAN ROSSEN, DE DECKER
en DE BODT,

BEDANKEN

Uitg. Van Dämme, Denderhoutem