

Als blijvend vroom aandenken aan

MEVROUW

MARGUERITE DEDIER

echtgenote van de Heer ROBERT VANNESTE

geboren te Menen op 26 januari 1908 en er
godvruchtig overleden op 13 september 1983, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Waar wij in liefde samenzijn
daar is de Heer in ons midden.

Marguerite leefde met haar man Robert en hun
dochter Ivette in het kleine achterhuis.

Ze was er tevreden mee
want ze had geen behoefte aan luxe of comfort.

Het belangrijkste was :
gelukkig zijn,
samen mogen leven met diegenen die haar
dierbaar waren.

In deze richting lagen ook haar levenswensen :
hun huwelijksjubilee mogen vieren en
als zieke thuis te mogen blijven.

Haar ziekte verliep traag en langdurig
en hield haar langzamerhand meer en meer
aan haar stoel gekluisterd.

Bijna altijd zat zij aan haar gevelvenster,
speurend naar een bekende geuur die voorbij
kwam of naar een stukje straatbelevens uitzien.

Haar contact met de mensen werd daarbij nog
bemoeilijkt door haar toenemende doofheid.

Zij was een zieke met een gemakkelijk karakter
die het spijtig vond dat zij zo tot last werd
van haar medemensen.

Vandaaruit kwam de laatste tijd soms een wens
naar boven :
« Dat O.L.Heer me maar komt halen ».

Doorheen de voortdurende zorg en bekommernis
van haar geliefden die dag en nacht klaar ston-
den om haar te helpen, heeft zij steeds veel
diepe vreugde mogen ervaren.

God en Vader van alle mensen.
Wij danken U voor haar leven,
voor alles wat zij voor ons betekend heeft
en voor alles wat wij voor haar mochten doen.

Robert Vanneste, haar echtgenoot ;
Ivette Vanneste, haar dochter ;
De families Dedier - Saelens,
De families Vanneste - Grymonprez,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Tanghe, Menen.