

Zie, de Heer komt nader; zalig die bereid zijn Hem tegemoet te gaan.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

PROSPER DE DOBBELEER

Weduwnaar van Mevrouw

RACHEL SIMON

geboren te Ninove op 27 juli 1896
en er godvruchtig overleden
op 1 november 1968,

voorzien van het H. Sakrament der zieken

Deze eenvoudige en stille man heeft het vroegtijdig verlies van zijn echtgenote niet lang overleefd. Hij is er blijven om treuren en het verdriet heeft zijn levenseinde vervroegd.

Prosper was een man met een goed en zacht karakter, die hard heeft gewerkt voor vrouw en kinderen. Hij was een trouwe echtgenoot en aan het ziekbed van zijn geliefde echtgenote heeft hij dagen en nachten gesleten. De stille en trouwe plichtsvervulling heeft geen grote naam, maar zij geeft aan het leven van een mens een waarde die niet vergaat. Hoe lang wij hier op aarde vertoeven, heeft minder belang, alleen hoe wij heb-

ben geleefd heeft eeuwigheidswaarde. De dienst aan de naaste, in het gezin en in de samenleving is de vervulling van het gebod van de Heer : bemint elkander.

Daarom mogen wij er op rekenen en vertrouwen dat de Heer hem het loon niet zal onthouden.

Wij bidden dat hij in de hemel, samen met zijn echtgenote het eeuwig geluk moge kennen.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor de genegenheid en de steun. Blijft verenigd in liefde en gebed.



De Families

DE DOBBELEER,
SIMON,
DE PRIJCK,
DE VLEESCHOUWER,

danken U
voor uw gebeden en bliken van deelneming.

Drukk. Luysterman, Ninove.