



*Op een zonnige dag
heb je ons plots verlaten.*

Dankbare herinnering aan
de heer

RIK DE DOBBELEER

echtgenoot van mevrouw
Liliane LACHAERT

Geboren te Ninove op 11 mei 1947 en er
onverwachts overleden op 1 augustus 1996.

VLD ondervoorzitter.

Mijn lieve man,
wij hielden zoveel van elkander
dank u voor de gelukkige jaren
dat we samen waren.
Voor het geluk en verdriet
dat we samen deelden.
Dank u voor uw liefde,
dank u voor onze kinderen,
mijn lieve man, dank u voor ... alles.

Liefste papa,
waarom moest je ons zo vroeg verlaten
wij konden nog zoveel samen spelen
wij hadden u nog zoveel te vertellen
papa, wij zagen u zo graag.

Rik,
wij zijn een beste vriend verloren, een eerlijk man.
Een mens, bruisend van energie, vol ideeën, een
mens die hield van de natuur, van de mensen en
van het leven. Een zeer harde werker, een knap
man, een lieve echtgenoot en liefdevolle vader.
Een mens waar iedereen van hield heeft ons
verlaten.
Wij zeggen geen vaarwel maar... tot weerziens.

Mijn liefste vrouwtje, mijn lieve kinderen, mijn
beste vrienden, ik ben gelukkig geweest. Ik dank
God voor het leven.

Kinderen,
wees een steun voor uw moeder en gedenk mij in
uw gebeden.

De families De Dobbeleer, Lachaert,
Pardaens en Coryn
danken u voor uw blijken van steun en
medeleven.

