

De dood is een verlossing van vele ellenden. zij is een  
schat voor degene die godvruchtig hebben geleefd.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

## Alfons DE DONCKER

weduwnaar van Mevrouw

### Irma DE SMAELE

geboren te Haaltert de 18 november 1880 en godvruchtig  
overleden te Hillegem, de 18 augustus 1960, gesterkt door  
de H. H. Sakramenten der Stervenden.

In uw handen, Heer, bevel ik mijn geest. Ik sterf gerust  
en gelukkig, want na de dagen van beproeving is de dag  
der bekroning voor mij gekomen. - o Schone dag, waarop  
ik de stem mag horen: « Treed binnen in de vreugde des  
Heren ».

Hij heeft al de beproevingen van zijn leven doorstaan en  
heeft meer op God dan op zichzelf betrouwd, overtuigd  
dat al het lijden van de tijd niet te vergelijken is met de  
toekomstige heerlijkheid welke erdoor verdiend wordt.

Hij was voorzichtig in zijn omgang. Hij was een voor-  
beeld in het vervullen van zijn plichten en wilde steeds in  
alles aan God behagen. Zorgvuldig heeft hij zijn huis be-  
stuurd en is hij een kommervol vader geweest.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, troost U  
in uw droefheid. Gij hebt alles voor mij gedaan wat mo-  
gelijk was. Hebt dank om al uw toegewijde zorgen en ge-  
negenheid. Bemint elkander en blijft steeds getrouw aan  
uw kristelijke levensopvatting. Houdt steeds aan uw ge-  
trouwheid in de zondagmis. Dan zal de Heer U kunnen  
en mogen zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Uitg. O Van Lierde, Hillegem.

Heer en Mevrouw Theofiel PONNET-DE DONCKER,  
Heer en Mevrouw Valère PONNET-DE DONCKER,  
Mevrouw André HERMIE-DE DONCKER,  
Heer en Mevrouw René VYVERMAN-DE DONCKER,  
Heer en Mevrouw Paul GOOSSENS-DE DONCKER,  
De familiën DE DONCKER, DE SMAELE, GANSEMAN en DE  
SPIEGELEER.

BEDANKEN U voor de blijken van deelname  
in rouw en gebeden.