

*Nu geef ik U mijn ziel in handen,
Gij zijt mijn Meester en mijn God.*



BEWAAR IN UW HERINNERING
EN GEDENK IN UW GEBED

JUFFROU

SUZANNE DE DONCKERE

geboren te Ukkel op 14 maart 1911
en overleden te Sint-Maria-Horebeke op
8 oktober 1991, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.



Zoals ze stil en tevreden leefde, zo is ze stil en vredig heengegaan, gesterkt door de H. Eucharistie die zij zo dikwijls gelovig heeft ontvangen, voorbereid op de definitieve ontmoeting met de Heer.

Haar lange leven vinden wij verwoord in het gedicht dat Guido Gezelle ons naliet:

Rechtzinnig, God getrouw,
geloofbaar en gelovend,
zo werd ze een oude vrouw
en stierf, de hemel rovend.

Gelijk een kind voorwaar,
dat, uit de doop geheven,
geen kwaad en kent, zo klaar
was haar eenvoudig leven.

Een waar exempel van
voorvaderlijke deugden;
God hebbe haar ziele dan
in 's hemelse rust en vreugde!

Vertrouwvol bidden wij:
God roep haar tot leven.
Schenk haar uw licht en vrede.
Laat haar delen
in uw vreugde zonder einde
omwille van Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer.



De families DE DONCKERE en HUYSMAN
danken U voor uw christelijk meelevens
en uw gebed.

Drukkerij Van Overmeire Horebeke