



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Jacqueline DE DONDER

Echtgenote van de Heer

Frans VAN BRANDT

geboren te Ronse op 21 september 1926
en er godvruchtig overleden op 24 december 1980,
gezalfd met de H. Olie « in extremis »

MOEDER.

Zij die mij het lachen leerde
En mij koesterde bij verdriet.
Die de zorgen uit m'n jeugd verweerde
En zachtjes zong een vreugdelied.

Die nu en dan m'n haren streeelde
Alsof ze woordeloos vertellen wou
Dat haar liefde mij zo teer bedeelde
Alsof ik dát niet weten zou !

Die veel te vroeg is heengegaan
En ons hulde in de diepste rouw.
Aan wie d'herinnering niet kan vergaan,
Maar mijmeren doet: "Ik hield van jou!.,

jozef swerts.

"Heer Jezus, Zoon van God,
maar ook menskind als wij,
Gij weet wat er omging in het hart van onze lieve
moeder,
en hoe dikwijls zij U gebeden heeft voor elk van ons.
Doe haar delen in Uw verheerlijkt bestaan.
Zij, die zo dikwijls is getroost, vooral door onze pa,
en echt dankbaar bleef voor de vele momenten van
hulp en aanmoediging, moge zij nu, meer dan ooit
ons nabij blijven, in Uw geluk en vrede."

Heer Frans VAN BRANDT,

Heer en Mevrouw Andre VAN BRANDT-
HANTSON en kinderen,

Heer en Mevrouw Jean-Marie YSEBAERT-
VAN BRANDT en kind.

Heer Patrick VAN BRANDT,

Heer en Mevrouw Pascal VAN BRANDT-
LAFORT en kind,

De families DE DONDER-CORNELIS en
VAN BRANDT-LAMBRECHTS

**danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.**

Begrav. Devos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse