



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Louise DEDONDER

weduwe van de Heer

Achille MODDE

geboren te Ellezelles op 11 februari 1912 en
godvruchtig overleden in familiekring te
Schoonaarde op 30 januari 1994.

Goede moeder, nu het grote moment voor u
voorbij is, je ogen gesloten zijn, de stilte
van de dood is ingetreden, vinden wij geen
woorden voor wat ons overkomt.

Je hebt voor ons gezorgd, gestreden en
gebeden. Je voelde mee met onze pijn, je
lachte mee met onze vreugde. Samen met vader
heb je ons geleerd op eigen vleugels te vliegen.
Geen uur waren wij uit jullie gedachten.

Wij danken U Heer voor dit leven, het is goed
geweest. Neem onze moeder op in Uw vreugde.
Laat ze zoals ze op de vooravond van haar
afscheid vroeg waken over onze liefde voor
elkaar.

De families DEDONDER, MODDE,
VAN DE WATTYNE en COSIJNS
danken U voor uw blijken van medeleven.