



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Maurice DE FAUW

weduwenaar van Mevrouw Maria TALLIEU,

geboren te Pittem op 4 april 1903 en godvruchtig overleden in het Rustoord Mariaburcht te Dentergem op 25 november 1989, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

**Gewezen eerste schepen van Kanegem.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.**



Vader, alhoewel we bedroefd zijn om uw heengaan, toch danken we de goede God omdat gij zoveel jaren voor ons een levend voorbeeld hebt mogen zijn.

Uw noeste arbeid, de zorg voor uw gezin, de toewijding waarmede U uw taken hebt vervuld, dat alles zal ons steeds blijven als een toonbeeld om na te volgen. In uw omgang met planten en dieren hebt U de wonderen van de Schepper gezien, het heeft U wijs gemaakt en bedachtzaam. Met uw honkvast geloof hebt U uw leven willen opbouwen als op een rots. Uw stil gebed en de ontmoeting met de Heer Jezus in de Eucharistie waren voor U een krachtbron van waaruit U de echte waarde van het leven hebt leren begrijpen en ook de vergankelijkheid

van dit leven hebt kunnen aanvaarden. Alles is toch zo betrekkelijk en de vele jaren zijn als een vlucht voorbij.

Vader, wij weten dat U steeds dankbaar bent geweest voor de kleinste blijken van genegenheid die U werden betoond. Daarom danken wij in uw naam, en ook in de onze, de goede Zusters, de Aalmoezenier en al het personeel van Mariaburcht, alsook de trouwe huisarts en de inwoners van het Rustoord waar U zo goed bent geweest gedurende uw laatste levensjaren.

Vader, tijdens uw lang leven bent U als een trouwe dienaar geweest, iemand tot wie de Heer nu kan zeggen : "Kom tot Mij, in mijn paradijs".

Vader, wij blijven allen in gebed verenigd, want wie gelooft, gelooft in het eeuwig leven.

Uw kinderen en kleinkinderen.

De families DE FAUW - TALLIEU -
LAGAEYSSE - VACKIER

**danken U van harte voor de vrome
gebeden en blijken van deelname.**

Rouwleiding Verbeke ▶ Desender - Tel. (051) 62 30 60
Druk. N. Vanhastel, Dentergem - Tel. (051) 63 35 21