



BID VOOR DE ZIEL VAN

Vrouw

EUDOXIE DEFEVERE

Echtgenote van

HEER GUSTAAF PAGE

*geboren te Keiem den 27 December 1899
en aldaar onvoorziens overleden den 4 Mei 1948.*

Lid van den Vrouwenbond van 't H. Hart.

De dood die de harten verbrijzelt, werpt in de zielen een glanzend licht en geeft uitleg over de geheimen van 't leven. Het sterven leert ons waarom wij het leven kregen. Zalig degenen die dat licht ontvangen en die lessen verstaan voor dat de dood hen halen komt.

Die gedachte komt in onzen geest op als wij die dierbare overledene beschouwen die aan de liefde van haren echtgenoot zo onverwacht onttrokken werd. Waarom moet zij van hem weggaan in den bloei des levens, die liefdevolle echtgenote die voor haar huisgezin leefde en door gedurige toewijding het geluk rond haar poogde te verspreiden.

De goede God die alles op aarde tot het geluk zijner uitverkorenen richt, heeft haar bereid gevonden voor den hemel en haar geroepen tot de eeuwige rust.

Troost u door die christelijke hoop op een eeuwig leven, *o treurende Echtgenoot*, uwe tranen zullen eens in blijdschap veranderen, als gij de voetstapen volgt van deze die gij zo bemindet.

Vaarwel en wees mij in uw gebeden indachtig.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. afl.



haar echtgenoot

Heer Constant PAGE

De families DEFEVERE, PAGE, LUCA en BOUSSEMAERE.

danken U voor gebeden en deelneming.