

Beeld van liefde, beeld van goedheid, beeld van al wat edel is bloeit zij zo in aller herten en in elks geheugenis.

(G. G.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JULIANA JOSEPHINA DE FEYTER

Lid van de Vrouwenbond

geboren te Ternat, op 30 augustus 1941 en na een smartelijk ongeval overleden in de Kliniek van het H. Hart te Asse op 6 november 1962, voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Gelijk de blanke lelie, die bij 't morgengloren
De reine glans van tere kleur ontplooit,
Tot de eerste storm met rukwind, pas geboren
De broze blaadjes langs de wegen strooit ;
Zo stond het meisje rank en rein in 't leven
Met maagdelijk schoon getooid en 't edel
harte groot,
Door nauwgezette plichtsbetrachting hoog
verheven,
Geknakt helaas !... door d'adem van de kille
dood.

Mijn God ! Waarom ontruikt Gij ons dit dierbaar wezen ? Waarom het onttrekken aan haar liefhebbende ouders.

Wij buigen het hoofd en vol eerbied zeggen we : Dat Uw wil geschiede, o mijn God en niet de onze !

Zeer beminde ouders, gij weet hoe ik U bemind heb, maar hoe zal ik U danken voor uw goedheid aan mij bewezen ? Ik vraag U niet bedroefd te zijn, maar mij te gedenken in uw gebeden.

Geliefde broers en zusters, ik dank U voor uw oprechte liefde en genegen vriendschap, bewaart mijn aandenken in uw hart, geef gij allen, aan vader en moeder de liefde die ik nu niet meer geven kan.

Dierbare grootmoeder, familieleden en bloedverwanten, ik dank U voor de genegenheid die gij mij betoonde, ook over U zal ik waken van uit het hemels paradijs.

Dierbare verloofde, heb dank voor alles, ik wil vanuit de hemel voor U een voorspraak zijn.

Vaarwel geliefd kind, steeds zult gij in ons geheugen blijven leven.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De Families DE FEYTER, CORNELIS,
MEERSMAN en WELLEMANS:

danken U voor uw gebeden
en christelijke deelneming.

Drukk. E. LELEU-VAN HAUTE — Wommel
Tel. : 78.12.93