



Liefdevol aandenken aan

de heer

Oscar De Feyter

echtgenoot van mevrouw Helene Van Damme

geboren te Ninove op 13 november 1914
en overleden te Zottegem op 7 mei 1989.

Helene Van Damme, zijn echtgenote
Luk en Nikole Oste
Marc en Ginette Cousy
Bernard en Leen De Keyser zijn kinderen
en al zijn kleinkinderen
danken U om uw gebed en uw medeleven.

Papa,

indien we je leven konden verhalen, dan zouden we spreken van je zachtheid, je eerlijkheid en je bezorgdheid.

Je was die tedere man naar wie wij opkeken: onze pa, die vol geduld thuis van alles knutselde en herstelde, die een stuk hout tot een houtgravure kon omtoveren.

Je hebt je jarenlang ingezet voor je gezin, je werk en de parochie. Want dit hebben we van je geleerd: inzet moet totaal zijn.

Je hebt ons ma zo liefgehad dat wij de liefdesband die mensen samensmeedt thuis hebben kunnen ervaren. Mama is je er dankbaar voor en heeft je laatste wens vervuld: thuis te blijven met haar en ons aan je bed. Je laatste dagen zijn zeer zwaar geweest maar je hebt ze moedig gedragen. Zelfs in die laatste uren was je nog bezorgd om ons. Een van je kleinkinderen schreef: niets was pépé te veel als wij hem iets vroegen, wij zullen hem niet vergeten zoals hij echt was: gevoelig, verstandig, humoristisch en christelijk. Zoals papa geleefd heeft, zo is hij ook gestorven: zonder klacht, vredig, zacht, Wij kunnen ons enkel troosten met de woorden van Nel Benschop: "Je bent niet dood"

Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet, God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensd tijd.

Je bent niet dood - maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meestgeliefde mist.

De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen
en ik geloof: God heeft zich niet vergist.