

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied ;
Zijn H. Naam zij gezegend. (Job.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALOUIS DE FLO,

echtgenoot van Mevrouw

LEONIE DEN TANDT,

geboren te Oosterzele, de 25 juni 1876

en er godvruchtig overleden de 2 februari 1960,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

OUD-STRIJDER 1914-1918.

Vereerd met verscheidene Eretekens.

Onze duurzame overledene was een rechtschapen, eenvoudig en goedhartig man. De bezonken wijsheid die hem kenmerkte was de vrucht van een kristelijke opvoeding, van de ervaring der harde realiteiten in het leven en van zijn trouwe plichtsvervulling.

Als oudere soldaat voelde hij dieper het brutale oorlogsgeweld aan het front. Na de herwonnen vrede wijdde hij zich met alle krachten aan de oobouw van een schoon en gelukkig gezin: daarvoor heeft hij jarenlang ijverig en onverpoosd gewerkt.

Hij was in alles een overtuigd en voorbeeldig kristen die niet alleen in zijn persoonlijk leven zijn godsdienst-plichten trouw volbracht, maar ook in 't openbaar durfde getuigen voor de waarheid van zijn kristelijke levensopvatting.

In het geluk van de stille huiskring mocht hij jarenlang de goede vruchten smaken van zijn voorbeeldig leven.

Dierbare Echtgenote, Geliefde Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, ik dank U voor Uw liefdevolle zorgen. We blijven in liefde verenigd en zien hoopvol de dag tegemoet waarop we elkaar bij God voor altijd zullen terugzien. Blijft mij in Uw gebeden gedenken.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mevrouw Alouis DE FLO, geboren Leonie DEN TANDT ;
Mijnheer en Mevrouw Michel ADINS-DE FLO en kinderen ;

De Familie DE FLO ;

De Familie DEN TANDT ;

De Familie VERCRUYSSSEN ;

De Familie CEULEBROECK,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.