

†
Vroom aandenken aan

Mevrouw
Marie DEFOSSEZ

Weduwe van de Heer
Alois LEMEY

geboren te Aalbeke op 9 april 1885 en
godvruchtig overleden te Brugge op 7
september 1970, gesterkt door het heilig
sacrament van de zieken.

Heer God, wij danken U om uw milde
liefde, die ons doorheen het leven van
moeder tastbaar is geworden. Wij dan-
ken U omdat wij haar zolang onder ons
mochten bewaren, waar zij met allen in
vreugden en zorgen hartelijk kon mee-
leven.

Heb dank, Heer God, om alles wat moe-
der voor ons geweest is en gedaan heeft
in die vele jaren. Zij was die diep-
kristelijke vrouw die haar geluk vond in
de eenvoudige vreugden van haar dage-
lijkse taak. Zij was er ook niet over
verwonderd dat Gij haar het kruis liet
dragen, en tijdens haar kortstondige ziek-
te heeft zij nooit het vertrouwen in U ver-
loren.

Heer God, in volle onderwerping offeren
wij U het schoonste wat Gij ons op aar-
de hebt gegeven : onze dierbare moeder.
Beloon haar nu voor al haar liefde en
haar zorgen, voor haar gebeden, voor
alles in dit leven.

Goede moeder, nu beseffen wij wat gij

voor ons betekent. Wij allen, uw zoon
priester, uw kinderen, familieleden en
vrienden, vergeten u niet. Wij geloven
en vertrouwen dat gij naar Gods heer-
lijkheid, bij vader en al onze dierbaren
bij Hem, zijt gegaan, om daar te leven
voor eeuwig. Blijf vandaar verder voor
ons zorgen.

Michel LEMEY,

Arseen en Anna LEMEY - DERDE,
Geert en Lutgart LEMEY,

De families DEFOSSEZ - DEPREZ en
LEMEY - SCHAECK,

danken u voor uw blijken van deelneming
en voor uw oprecht gebed.

Begr. Ondern. M. Van Daele
Scharestraat 74, Brugge - Tel. 367.75