

†  
Bid God voor de ziel van  
MEVROUW

## MARIA-LOUISA DE FOUR

weduwe van Heer  
ACHIEL LUST

Geboren te Pittem, de 13 september 1889 en overleden in het Gasthuis der Damen Bernardinen te Oudenaarde, de 18 juni 1959, na ontvangen te hebben het H. Oliesel.

*Zij was lid van de H. Hartebond  
en alle godvruchtige genootschappen.*

Een goede moeder is zo plots heengegaan en daarom is er droefheid in huis. Maar toch vinden wij troost bij de gedachte dat voor een kristen mens het aardse kommervolle leven slechts gewisseld wordt voor een eeuwig leven van volle geluk.

De dierbare overledene was een mens van diep geloof, trouw aan haar dagelijkse gebeden, maandelijks aanwezig in de H. Hartebond, betrouwend op de werkelijkheid der Goddelijke Voorzienigheid.

Naast God was het schoonste en beste werk haar kinderen: de vrucht van haar werk al die jaren dat de verantwoordelijkheid van de onderneming op hare schouders rustte. Terecht mocht zij getuigen van zichzelf, toen de dood reeds aan haar zijde stond: «Ik sterf gerust, want mijn kinderen zijn allen geplaceerd». Met goedheid en moederlijke bezorgdheid, gesteund door haar christelijk voorbeeld heeft zij hen de schat van een kristelijke opvoeding gegeven.

Haar vele kleinkinderen waren haar rijk geluk en haar hoogste trots.

Naastenliefde was bij haar geen ijdel woord. Zovelen binst de oorlog heeft zij gesteund en geholpen. Herhaalde malen heeft

zij anderen getroosten met haar bloed en hen wellicht het leven gered.

Zolang haar krachten het toelieten was zij een ijverige wijkmeesteres voor de plaatselijke K.A.V.

«Kom, mijn getrouwe dienaress... want alles wat gij aan de Mijnen gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan.»

DIERBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, Uw geluk lag mij altijd zo nauw aan het hart. Ik was niet in de gelegenheid om U mijn dank uit te spreken voor uw jarenlange genegenheid. Laat het beeld van moeder en grootmoeder U altijd bijblijven en bewaar die liefde voor Uw moeder over het graf heen door uw gebed. Blijft elkander steunen en beminnen.

DIERBARE FAMILIELEDEN EN VRIENDEN, onthouden wij: niet een lang leven is een eer, maar: heel zijn leven God trouw te hebben gediend. Bidt voor mij.

H. HART VAN JEZUS, IK HEB BETROUWEN OP U.  
ZOET HART VAN MARIA, WEES MIJN STERKTE.

Heer en Mevrouw Marcel LUST - DINNEWETH,  
Heer en Mevrouw André LUST - DEBLAERE,  
Heer en Mevrouw Roger LUST - VANDEWALLE,  
Jongezuffer Arlette LUST,  
Jongezuffer Yvette LUST,  
Jongezuffer Rosette LUST,  
Jongeheer Jacques LUST,  
Jongezuffer Jeannine LUST,  
Jongeheer Eddy LUST,  
Jongezuffer Nadine LUST,  
Jongezuffer Martine LUST,

*haar kleinkinders,*

De familiën DE FOUR - LAETHEM - LUST  
- VAN BOSSELE,

*denken U voor de blijken  
van deelneming en gebeden.*