

Bevestig ons in Uw liefde
en vervul ons van Uw Heilige Geest

Mevrouw

Francine, Helena De Fraine

echtgenote van de Heer Marcel Van De Kerkhove

geboren te Nederbrakel op 12 oktober 1934 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 4 mei 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.
Lid van het St.-Martinuskoor te Welden.
Lid van de K.A.V. te Ename.

Marcel Van De Kerkhove haar echtgenoot
Marc en Rita Van De Kerkhove- Maheur en kin-
deren Frederiek en Joke

Luc en Annie De Cuyper- Van De Kerkhove en kin-
deren Sven en Kelly

Hendrik en Linda Van De Kerkhove- Van Steen-
brugge en kinderen Annelien en Evelien
haar kinderen en kleinkinderen

De families De Fraine, Van De Kerkhove, Debo en
Vanden Berghe,
danken voor de blijken van medevoelen.

Namis: zaterdag 26 mei 1990 om 9 uur.

Francine, jij was een lieve, eenvoudige, moedige
vrouw. Getogen in Nederbrakel uit een mooi
vlaams gezin, zijt gij alras na je huwelijk met
Marcel in Welden gaan wonen en U daar echt
thuis gaan voelen. Met je ziel ben je in Welden
gebleven, vooral door de vriendschap met het
parochiaal zangkoor bleef jij een stuk van Wel-
den, ook nadat je in Ename waart komen wonen.
Francine, jij koos voor je gezin, je man, je kinde-
ren en je kleinkinderen. Als moeder thuis koos je
voor een hart in je gezinsleven en je hield van
fijn haakwerk en een glimlach, je waart eigen-
lijk nooit ziek, tot plots veel te vroeg en nog veel
te jong uw gezondheid werd ondermijnd en jij van
je man en je kinderen al te vlug tot afscheid nemen
werd gedwongen.

Tot op het laatste hoopte je op genezing maar
dat heeft niet mogen zijn.

Francine, wij zijn dankbaar voor je diep geloof,
voor je kerkverbonden zijn. Voor de liefde die
je hebt gebracht. Je waart de zon voor je man,
je kinderen en je kleinkinderen en de vele vrien-
den, vooral ook van het A.C.V.



WAT JE VOOR ONS
BETEKENDE
VERGETEN
WE NOOIT.