

'k Gelove dat gij, Moeder, moe gewrocht
en moe geleden, eindlijk los gerocht
van 's werelds dienstbaarheden
in Hem nu rust, in Wien gij Christen wierdt
en, met Geloof en liefd' en Hoop versterd
Zijt in Gods Rijk getreden.... G. G.

† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL †
van Mevrouw

HELÈNE DE FRÈNE

weduwe van Mijnheer

ACHILLE KINDT

geboren te Nederbrakel, de 26 augustus 1891, en er
godvruchtig overleden de 14 september 1958,
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en
St.-Pieter in de Banden.



Hoe ledig, hoe eenzaam het huis waar moeder
moet gemist worden! Alweer is een voortreffelijk
gezin in onbeschrijflijke treurnis en rouw verzon-
ken, omdat het door de onverbiddelijke dood van
zijn kostbaarst bezit werd beroofd: Moeder is
ter Eeuwigheid gegaan... O Goede God, ons hart
is gebroken van droefheid en onze ogen zijn moe-
geweend; maar we maken tot de onze woorden
van de dichter:

" Gelukkig die in God geloven...

Als diepe wonden 't herte slaan...; en wij bid-
den gelaten: Heer, Uw Wil geschiede.; Gij
schonkt ze ons, Gij ontnamt ze ons, Uw Name
zij geprezen. (Job. 4)

De dierbare overledene was een van die voor-
name vrouwen bewust van haar christen-zijn,
rotsvast in haar heilige overtuiging en geloof,
verkleefd aan Kerk en Priester.

Mijn dierbare kinderen en klein-kind, familie-
leden en bloedverwanten, met grote spijt ver-
laat ik U maar ik heb U allen aan de Godde-
lijke Voorzienigheid toevertrouwd. Vaart allen

wel en leeft schoon, deugdzaam, christelijk en
voorbeeldig zoals gij dit van mij en vader za-
liger geleerd hebt. Vergeet ons beiden niet in
uw gebeden en op onze beurt zullen wij U van
uit de Hemel helpen door onze voorspraak. God
zegene en beware U. Tot wæerziens bij O. L. Heer
in blijvende vreugde.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



De families DE FRÈNE, KINDT,
BLOMMAERT.

danken voor blijken van
genegenheid en kristelijke
deelneming.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt