

*Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker de scheiding,
maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering in stille vreugde.*

” D. Bonhoeffer ”.



In deze geest gedenken wij

D E H E E R

Georges Defrère

*weduwnaar van Mevrouw
Madeleine Van Der Meulen,
echtgenoot van Mevrouw
Seraphine Van Droogenbroeck.*

Hij werd geboren te Moerbeke op
1 april 1918 en is plotseling over-
leden te Sint Martens-Lierde op 8
november 1986, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken
« in extremis ».

*Lid Bond der Gepensioneerden Deftinge ;
Lid Oud-Strijdersbond N.S.B. 1940-1945.*

begr. van den driessche, ☎ (054) 41 28 50

Een brave man was hij,
oprecht en in geen doeken
en lag zijn hert,
maar op zijn blote hand te zoeken,
en op zijn tonge,
die de rechte waarheid sprak,
't zij wie zijn ruwe deugd
ooit mee- of tegenstak.

(Guido Gezelle 1883)

*Uw gebed samen met ons, is voor de
dierbare overledene een mooie afscheids-
groet en voor ons een troost en een steun.*

Met dank vanwege de families

*DEFRERE, VAN DROOGENBROECK,
DEURBROECK, DECOCK,
VAN DER MEULEN en DE BORRE.*

druk de nayer, moerbeke, ☎ (054) 41 28 66