

Zalig zij die in de Heer sterven.

†

Tot deelname aan het hoogfeest van al zijn Heiligen riep de Heer op zijn dierbare,

MEVROUW

Margareta DE FREYNE

Weduwe van de Heer

Kamiel VAN VARENBERGH

geboren te Appelterre-Eichem op 4 februari 1902 en godvruchtig overleden te Ninove op 1 november 1976, gesterkt door de H. Sacramenten van de Kerk en de Pauselijke Zegen.

Een innig-goede vrouw, echtgenote en moeder was zij. Geliefd door haar kinderen om haar liefde, grote toewijding en degelijke opvoeding; gewaardeerd en geprezen om haar minzame omgang door bureu en kennissen, is zij een van die mensen, wier afscheid een leegte achterlaat bij al wie haar maar enigzins gekend en benaderd heeft.

Zeven en dertig jaar lang heeft zij lief en leed gedeeld met haar geliefde man, in de vreugde van het gehuwd-zijn; in de blijdschap van het leven schenken aan vier zonen; in de vele zorgen om en in de opvoeding van haar opgroeiende kinderen; in de dagelijkse werkzaamheden voor een groterwordend gezin, met de blijmoedigheid en de rustige kalmte van de wijskrachtige, sterke vrouw die het leven aankan.

Bij de vele kruisjes die elk gezin kent, kwam zich voor haar, in 1960, het grote kruis voegen van het afsterven van haar beminde echtgenoot, en van de eenzaamheid, die weliswaar

getemperd werd door de genegenheid en de zorgen van haar geliefden. De laatste jaren brachten ook de onhebbelijkheden van de "oude dag" mee. Moedig droeg zij de verzwakking van haar fysieke krachten.

Op Allerheiligendag, stelde de Heer een slotpunt aan haar lijden, en ging zij haar man-zaliger terugvinden. Voortaan zal ze leven bij de Verrezen Heer Jezus, in de herinnering van haar geliefden, die God dankbaar zijn om al het goede dat zij van haar mochten ontvangen en omdat zij haar hebben kunnen liefhebben.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, God heeft mijn leven niet weggenomen, maar nieuw gemaakt. Nu ben ik bij Vader-Zaliger. Blijft de goede weg bewandelen die wij U leerden gaan. Het zal ons een schone vreugde zijn.

Geliefde zusters, schoonbroers, schoonzusters en andere familieleden, wij danken U om uw genegenheid, goede zorgen en liefdevolle attenties.

Beste vrienden allemaal, moge uw vriendschap blijven bestaan door een trouw gebed voor ons.

Alle Gods lieve Heiligen, bekomt ons door uw liefdevolle voorspraak, de vreugde van Gods vergevende barmhartigheid.

O. L. Vrouw van La Salette, spreekt voor ons ten beste.

**De families DE FREYNE, VAN VARENBERGH,
VAN ASBROECK, ARENTS en DE TANT**

**danken U welgemeend om uw gebeden
en uw blijken van echt medevoelen.**

druk. van der bracht, voorde.