



Gedenk in dit H. Misoffer en gebed
de ziel van de Heer

Albert - Achille DEFRESNES

weduwnaar van Mevrouw

Eugénie - Germaine RAEVENS

*Oud-Leraar Rijkstechnisch Onderwijs
Oudstrijder 1914-1918*

*Ridder in de Leopoldsorde, de Kroonorde
en de Orde van Leopold II, met zwaarden
Vuurkruis, Oorlogskruis 1914-1918 met palmen
IJzerkruis en andere militaire onderscheidingen*

geboren te Ronse op 16 februari 1891 en er zacht
in de Heer ontslapen op 23 oktober 1981,
begeleid door het Sakrament der zieken
en gebeden van de H. Kerk.

—
Oktobermaand ...
Allerheiligen ...
Allerzielen ...

Maand waarin gans de natuur haar schoonheid
legt in de verkleuring, het vallen en het sterven...
Niet om eeuwig dood te zijn maar om in de ko-
mende lente tot nieuw leven herop te bloeien.

Zo zien wij het beeld van onze diepbetreunde
vader voor ogen.

Door het leven getekend, vergrijsd, gevallen, ge-
storven midden zijn kinderen. Zo werd hij voor-
bereid op een nieuw leven.

In christelijk geloof weten wij dat hij door het
doopsel op de wijnstok van Christus geënt is,
dat hij versierd met deugden en verrijkt met ver-
diensten, eens zal verrijzen tot eeuwig leven met
God en met de zijnen. Dit is onze troost.

Vader,

blijde en droeve dagen uit uw rijkgevuuld leven
dwarrelen door onze geest: uw zorg, uw inzet,
uw wijze raad, uw levensmoed zonder verbittering
waarderen wij nu meer dan ooit. Wij danken U
voor uw vaderlijke aanwezigheid.

Vader,

over de grenzen van de dood heen blijven wij in
geloof met U verbonden; al wat U heilig is
houden wij in ere. God geve U het eeuwige Licht
en de hemelse vreugde.

Heer en Mevrouw Armand MEULENIJSER-
DEFRESNES, kinderen en kleinzoon,

Heer Albert DEFRESNES,

Heer André DEFRESNES,

De families DEFRESNES, GRULOO, RAEVENS en
CARREZ,

*danken U zeer hartelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming.*

*Votre présence et vos prières ont été pour
nous un grand réconfort. Nous vous en remer-
cions bien sincèrement.*

Begr. Firma Aelvoet - Ronse