

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha DE FROY

weduwe van de

Heer Kamiel VAN DER SCHUEREN,

geboren te Geraardsbergen op
12 februari 1925 en godvruchtig
overleden in de Sint Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op
24 februari 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en Pauselijke Zegen.

Velen denken dat dit leven alles
geeft, maar iedereen moet eenmaal
vaststellen dat alles zo vlug is
voorbijgegaan. Moge de dood voor
haar een bevrijding zijn van ellende
en haar overplaatsen in de aanschou-
wing van Gods glorie.

Daarom bidt de kerk voor haar
overledenen «Heer onze God, wij ken-
nen U als een God van belofte en
trouw, als iemand die voltooit wat Hij

begonnen is. Daarom bidden wij :
Heer laat deze overledene, over de
dood heen, thuis komen bij U.
Schenk haar genade en de vreugde
die Gij van alle eeuwigheid aan uw
kinderen hebt toegezegd.»

Mijn kinderen, uw moeder is nu
heengegaan. Wil niet vergeten wat ik
voor u geweest ben, ook gij mijn
familieleden en kennissen, bidt allen
voor mij en tot weerziens bij de
Heer.

H. Hart van Jezus, wees mijn toe-
vlucht.

De families :

DE FROY-VAN DER SCHUEREN,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel