



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Emilienne DE FROY

echtgenote van de Heer Guido BEERENS

geboren te Geraardsbergen op 12 april 1936
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 3 februari 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

DE FROY - DAUWER
BEERENS - BAUWENS

danken U om uw meeleven en gebed.

Namis op zondag 1 maart 1998 om 1 uur.

Er zijn nog wonderlijke goede mensen. Ze zijn er. Ze bestaan op Hollaarde tussen Waesbergdries en Kakebeke in het hoge land van Lierde waar het mooi om wonen is, met vergezichten die toch niet te onzijdig zijn. De weinigen die er wonen, wonen er lief en graag. Ken je Emilienne en Guido ? Ze luisteren perfect naar zichzelf en naar elkaar. Zij hoort als hij vissen gaat en gaat mee naar het water. Hij hoort haar zieke nood en koopt de zetel die zij nodig heeft. Zo leven zij bij de gratie van elkaar. Elkaar ondersteunend. Vredelievend. De volksmond weet heel goed wat ze waard zijn op grond van hun verdiensten.

Wat je verder allemaal kunt regelen en organiseren in het leven, niet de ziekte die ten dode leidt. De kwade ziekte overkomt je, zoals slecht weer je overkomt, of ijzel of mist, zoals liefde je overkomt, als een bliksemschicht. Plotseling voel je een kwade hand op je schouder met de dwingende vraag : "Ga je met mij mee naar de overkant ? Ben je niet bang"? Weerwoord is niet mogelijk. Verder leven wordt nu louter kijken naar de andere kant van het andere land waar je nooit bent geweest en dankbaar zijn om wat is geweest. De laatste vraag van Emilienne is een vraag om stil gebed : "Vandaag Nog", vraagt ze met aandrang. Zij weet de weg die zij moet gaan. Guido gaat mee tot aan de grens, ten einde toe, met grote zorg om haar.

Hollaarde mist nu een vrouw, gemaakt uit eenvoud en goedheid waarvan de wereld van vandaag te leren heeft. Het leven is er voor de rest het leven van overal : aardsgezind, in weer en wind, wetend wat je wil, hopen op de lente, hunkerend naar goedheid, dankbaar om de liefde aan je zijde, sterk genoeg om te volharden tot in eeuwigte dagen.