

God schiep haar en riep haar tot Zich terug



Herdenk vroom

MEVROUW

## **Maria DE FRUYTIER**

**echtgenote van de Heer Gustaaf LEPEZ**

geboren te Berchem (O.VI.) op 1 december 1904  
en thuis "stilletjes" in de Heer ontslapen op 24 juli  
1992, gezalfd met het sakrament der zieken.

---

Haar echtgenoot Gustaaf,  
haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen,  
de families DE FRUYTIER, LEPEZ, VANDERKER-  
KEN, DEPOORTERE en BERRA,  
vragen U deze persoon indachtig te zijn.

Moeke is zachtjes heengegaan,  
onopvallend, bijna met schroom  
als was zij bang ons te storen  
op haar tocht naar 't Vaderhuis,  
waar zij geduldig op ons wacht.  
Wij missen haar: papa en de kinderen  
omdat zij voor ons zoveel betekende  
als mens: eenvoudig, goed en rechtvaardig;  
als echtgenote: vol liefde en attentie voor haar  
gezin;  
als moeder: vol bodemloze offergave, tederheid en  
begrip.  
God, help ons dit alles indachtig zijn en sterk ons  
om die leegte te aanvaarden en deemoedig te  
dragen.