

Heer, in Uw handen beveil ik mijn geest.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
de Heer

Robert DEGAILLIER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA PLAMONT,

geboren te Everbeek op 14 oktober 1903 en
er godvruchtig overleden op 29 juni 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Buiten God is niets grondig noch zeker,
niets! Het leven vervliegt als rook : ge-
zondheid, hoe gemakkelijk wordt ze niet on-
dermijnd en vernietigd. De laatste dag van
ons leven is ons onbekend, opdat we dat
leven goed zouden beleven.

Indien gij voor U zelf bidt zult gij alleen
voor U bidden, maar zo gij voor allen bidt
zullen allen voor U bidden.

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen, ik
had U allen lief. Pijnlijk valt dit scheiden,
maar ik dank U voor uw zorgen en liefde
waarmede gij mij hebt omringd. Nogmaals
dank voor die toewijding en genegenheid.
Laten wij ons ook onderwerpen aan Gods
Heilige wil, treurt om mij, maar bidt tevens
voor mijn zielerust opdat wij hiernamaals
in een beter leven mogen terug verenigd
worden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

De families DEGAILLIER, PLAMONT,
VAN DER ELST, HUBO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel