

« Gelukkig diegenen, wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer ».

†

Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze Vader

DE HEER

ARTHUR DE GALAN

**echtgenoot van Mevrouw
JULIETTE COOLS**

geboren te Viane, de 17 februari 1892
en er godvruchtig overleden, de 12 april
1977, gesterkt met de Sacramenten van
onze Moeder de H. Kerk.

Rustend Postbediende.

■
**De families DE GALAN,
COOLS,
DE SCHUYTENEER,
BIJL**

**danken U voor de blijken van
deelneming in hun droefheid,
bij het afsterven van hun fa-
milielid.**

druk de nayer moerbeke

Het stemt tot vreugde en hoop, bij het
sterven op een rechtschapen en ver-
dienstelijk leven te mogen terugblikken.
Onze trouwe inzet en de betoonde goede
wil maakt het de Heer gemakkelijk aan
de mens zijn grenzeloze barmhartigheid
te betonen.

Onze dierbare overledene is als een gelo-
vige christen door het leven gegaan. Zo-
lang zijn gezondheid het toeliet heeft
hij zich voor zijn gezin met volle over-
gave ingezet. Hij was en bleef een
moedig man, ook wanneer hij door her-
haalde en zware tegenslagen werd be-
proefd : steeds was zijn geloof voor hem
een echte steun en een prikkel tot
nieuwe moed, vooral tijdens zijn lang-
durige ziekte.

Dierbare echtgenote, zovele jaren hebben
we mogen samen zijn en zijn we ook
gelukkig geweest niettegenstaande de
zorgen en de tegenslagen. Daarvoor mo-
gen we de Heer dankbaar zijn.

Bemide kinderen en kleinkinderen, graag
was ik bij u en genoot van uw liefde-
volle zorgen. Dank u voor uw hulp, zeker
gedurende de laatste maanden. Blijft
steeds mijn voorbeeld indachtig en zorgd
goed voor moeder.

Lieve zuster, familieleden en vrienden,
dank u ook om uw zorgende aanwezig-
heid en uw bezoekjes. Blijft allen steeds
met elkaar verbonden in vertrouwen op
de Heer en in gebed voor elkaar.