



Dit weze U een vroom aandenken aan

D E H E E R

ARTHUR DE GALAN

echtgenoot van Mevrouw
JULIENNE VAN DROOGENBROEK.

Geboren te Viane op 14 juni 1913
en godvruchtig naar zijn Schepper
teruggeroepen te Geraardsbergen in de
H. Hartkliniek op 6 augustus 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De families

DE GALAN, VAN DROOGENBROEK,
UITTENHOVE en DURAN

*danken voor Uw gebed
en blijken van medeleven in hun rouw.*

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

Arthur was een minzaam man, met een
gevoelig, soms weemoedig hart.

Hij had heel veel vrienden, en dat korte
wandelingetje om aan een goeie buur
zijn dagelijks bezoekje te brengen deed
hem zo goed.

Er zijn niet veel mijnwerkers van zijn
slag meer over, want zij hebben hun ge-
zondheid gegeven voor het levensonder-
houd van hun gezin. En Arthur leefde
voor zijn gezin!

Daarom sterkt ons het woord van de
Heer: "Niemand heeft groter liefde dan
hij die zijn leven geeft voor zijn vrien-
den".

Zijn fijngevoelige dankbaarheid voor de
attenties van al zijn bezoekers in de kli-
niek en thuis, blijft ons bij.

De zorg van zijn lieve echtgenote, de
onvermoeibare aanwezigheid van zijn fa-
milieleden en zorgende burens heeft hem
gesteund en gesterkt, vooral als ademen
hem reeds een zware opdracht was ge-
worden.

Gij, Heer, Gij zijt de inspiratie, de adem
van ons leven, weer Gij nu voor Arthur
de thuis waar hij gelukkig mag zijn met
al onze dierbaren die ons reeds zijn voor-
gegaan.

O.L.V. van de H. Stede, bid voor ons.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66