



*Liefdevol aandenken aan*

*de heer*

*Luc De Galan*

echtgenoot van mevrouw

Christine BLONDELLE

*Geboren te Geraardsbergen op 17 maart 1955  
en er overleden in het 'A.S.Z.-campus Geraardsbergen'  
op 7 april 2011, begeleid door het gebed van de Kerk.*

Lucske

Je was een man van weinig woorden maar genoot van kleine dingen in het leven.

Je tuin, je auto, je vele zomerse wandelingen langs het Denderpad.

Je werk in De Maretak tussen de senioren deed je zonder klagen.

Tot plots die zware ziekte je alles afnam.

Ik, je dochter, je moeder, je zus, je kleinkinderen, je petekinderen zullen je hard missen.

Christine

Papa

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder maar verloor dit gevecht.

Veel te vroeg ben je van ons heengegaan.

Plots is alles de laatste keer, een laatste woord, een laatste kus, .... je laatste adem.

We zullen nog veel over jou vertellen zodat Jelle en Jani hun Bompa niet vergeten.

Jij zal nu over ons waken en in gedachten ben je altijd bij ons, bedankt dat je er was.

Tot ziens papa, we zullen je nooit vergeten.

Sandra

