

Heer, red mijn ziel, wees mijn steun, ik hoef niets te vrezen, want in U mijn God heb ik vertrouwen gesteld. (Ps. 24)



BIDT VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

MAURICE DE GALAN

Echtgenoot van Mevrouw

Simonne Herpelinck,

geboren te Geraardsbergen, de 18 Mei 1906, en er in de Heer ontslapen, de 23 Maart 1954, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zoals het goud in de smeltkroes gezuiverd, pas zijn volle waarde verwerft, zo werd deze voorbeeldige zieke, door 't lijden gelouterd, ontheven van aardse banden, en voorbereid tot het eeuwige geluk. Er is geen lijden, waarvan hij gespaard bleef. Nochtans hoe pijnlijk ook, hij heeft de zin ervan begrepen en aanvaard. Aanzag hij de dood als een werkelijke verlossing, toch hield hij vast aan het leven omwille vooral van zijn vrouw en kindertjes die hij boven alles beminde. - Ingaande op Christus' uitnodiging heeft hij met begrip voor boete om eigen menselijke zwakheden, welke we allen toch dragen, de kelk die boordevol was, gedronken tot er niets meer in was. Pas dan heeft hij in volle overgave zijn gezuiverde ziel - na de volbrachte zending - zijn Heer aangeboden. Hij heeft de rechtvaardigheid bemind, de goedheid en de naastenliefde beoefend, werkzaamheid was hem een noodzakelijkheid.

Smartvol is het, dat hij ons zo vroeg ontviel, troostvol echter, omdat we weten dat hij rijk aan deugden nu een beter leven verwierf.

Bemide Echtgenote, de last van mijn ziekelijk bestaan liet me niet toe U een aangenaam leven te schenken, laten we ons samen aan God onderwerpen in gevoelens van geloof, hoop en vertrouwen. Ik dank U voor nimmer begevende liefdevolle zorg en trouw. Draag gij nu zorg voor onze lieve kindertjes, maak ervan wat God ermee voor heeft; ik vertrouw ze uw veilige moederzorgen toe.

Lieve Kinderen, uw vader verlaat U en een leven van strijd en lijden. Vergeet me niet in uw gebeden. Ik heb U zo lief gehad. Ik had zo graag over uw toekomst gewaakt en er voor gewerkt. Bemint steeds uw moeder, zo eert ge mij 't best. Familieleden dank voor uw begripende houding, uw steun en gebed. God herenigt ons eens hierboven in 't eeuwig geluk.

*Mevrouw Maurice De Galan, geboren
Simonne Herpelinck,*

De Heer Victor De Galan,

Mejuffer Viviane-Marie De Galan,

*danken U hartelijk voor de diep
gevoelde blijken van deelneming
en genegenheid, hun betuigd bij
het overlijden van hun geliefde
afgestorvene*

Mijnheer

MAURICE DE GALAN.

Druk. Bruglandt, Geraardsbergen