

Heer, laat uw dienaar in vrede rusten.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**OSCAR DEGAND**

echtgenoot van Mevrouw

Bertha Carobel

Oud-Strijder 1914-1918

Vereerd met IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille, Oorlogskruis met palm. Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden, Ridder in de Kroonorde met Zwaarden.

geboren te Everbeek de 12 mei 1893 en overleden te Geraardsbergen de 6 november 1965, voorzien van de HH. Sacramenten.

Wat is toch het leven van 'n mens hier op aarde! Heden is hij, morgen niet meer! En wij dachten dat de zieke aan de beterschap was . . . en plots slaat de dood toe! O! dood, wat zijt gij medogenloos en wreed, niemand ontziet gij!

Om zijn goedheid en rechtschapenheid was de duurzame afgestorvene door eenieder geacht en bemind. Met de grootste toewijding heeft hij zijn echtgenote gedurende jaren verzorgd en opgebeurd. Groot zal zijn beloning zijn in de hemel.

Dierbare echtgenote, lange jaren zijn wij gelukkig samen geweest. God roept mij het eerst troost u, wij zien elkaar terug. Teergeliefde kinderen, vergeet mij niet en zorgt voor uw moeder, dit is mijn laatste aanbeveling.

En gij allen, familieleden, vrienden en strijdmakers, vaart wel, tot een blij terugzien hierboven.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën DEGAND, CAROBEL,  
SEGRS en MAES

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.