

Hoe aangenaam is de goddelijke barmhartigheid in den
tijd van kwelling, Eccl. 35 6.



BID VOOR DE ZIEL

van

RENÉ DE GAND

echtgenoot van

Aimée Serlippens

geboren te Everbeek, den 12 Oktober 1897 en schielijk
overleden te Geeraardsbergen den 3 Juni 1946.



Deze man was godvreezend, eerlijk en rechtvaardig; hij
bemindde zijn vrouw en kind als den appel zijner oogden: hij
was gedienschtig voor eenieder en ten alle tijde ter beschik-
king voor zijn naaste; ook genoot hij het volle vertrou-
wen van al zijn medeburgers. Job. - Is, Tob.

O Heer, als door een dwarrelwind hebt Gij hem weg-
gerukt, hij die ons zoo duurbaar was; en degene die ons
geluk uitmaakte is vervlogen als een wolk Is.

Bemindde echtgenoot, duurbaar kind, geliefde broeders
en zusters, weest altijd bereid, want de Zoon des men-
schen komt, wanneer gij hem het minst verwacht; neemt
deel in het lot der overledenen, opdat hij welhaast mogen
bekomen een kwijschelding van alles en de eeuwige rust.

H. Aug.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Druk. Depessemier Everbeek,

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onzen teergelief-
den echtgenoot, vader, broeder, schoonbroeder, oom
en bloedverwant.

Hiervoor onzen besten dank

De familiën DEGAND en SERLIPPENS.