



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MICHEL DE GANDT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DEKENS

Oud-Strijder 1940-1945

Veteraan van Koning Albert I

**Gewapende Weerstand van het Belgisch
Geheim Leger**

geboren te Kwaremont op 17 februari 1909
en godvruchtig overleden te Ronse
op 18 augustus 1984,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Alhoewel reeds geruime tijd getekend door de ziekte, is de dierbare overledene vrij onverschuldigd van ons heengegaan, stil en rustig. Michel was een goede echtgenoot, een werkzaam en eerlijk man. Door zijn eenvoudige gediensigheid, en gemoedelijke vriendschap, was hij vriend van allen die hem kenden.

Met moed en zelfvergetenheid heeft hij, tijdens de lange en bange oorlogsjaren, zijn Vaderland en zijn volk gediend. «Niemand heeft grotere liefde, dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden» lezen wij in de Schrift. Daartoe was Michel bereid. Hij streed, zonder vertoon, voor vrijheid en recht, op gevaar van eigen leven. Daarom zijn wij hem onze dankbaarheid verschuldigd.

Moge de Heer, zijn goede, trouwe dienaar, opnemen in zijn Rijk van vrede.

Rouwdienst Aelvoet, Ronse

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw oprechte genegenheid, voor uw goede, onophoudelijke zorgen en steun. Gij hebt U niet gespaard en gedaan wat mogelijk was om mij te helpen. Moge de Heer U bewaren.

Goede broers, zusters, familieleden en vrienden, geeft mij een laatste blijk van vriendschap in een vroom gebed.

Onze Lieve Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

Mevrouw Michel DE GANDT, geboren Maria DEKENS,

De families DE GANDT, DELVILLE, DEKENS en DEWATTRIPONT,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.