



BID VOOR DE ZIEL VAN

Emiel DE GEEST

echtgenoot van

Emma FELIX

geboren te Sint - Antelinks op 8 maart 1899
en aldaar overleden op 19 juli 1979.

Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen
voor God,

O, mocht ik dat winnende, sneven
(A. Rodenbach)

De droom van de dichter, was de droom
van zijn leven.

De liefde voor zijn volk, met zijn rijk ver-
leden, zijn grootheid en macht, zijn kunst
en zijn godsdienst, zoals Verriest het be-
scheef, maar ook met zijn drang naar vrij-
heid en ontvoogding, zijn nood aan verhef-
fing uit verscheurdheid en geestelijke armoe,
zoals het rond hem leefde, bezielde zijn jeugd
en zijn leven.

Wij danken U, Heer God,
voor deze vader die ons zo nabij
en dierbaar was,
en die nu, door pijn en ziekte gelouterd,
is weggevallen uit deze wereld.

Wij danken u voor alle liefde,
die van hem is uitgegaan ;
voor zijn werk en zijn leven,
zijn strijd en zijn streven.

Wij bidden u,
dat er niets van dit mensenleven verloren
zou gaan,
dat wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zou komen aan deze wereld ;
dat al wat hem heilig was geëerbiedigd mag
worden door de mensen die na hem komen
en dat hij in alles waarin hij groot is,
tot ons mag blijven spreken, juist nu hij
gestorven is.

Wij bidden u,
dat hij mag voortleven in zijn beminde
echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
in hun hart, in hun gedachten
en in hun geweten.

Tot weerzien bij de Vader in de hemel.



gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw, danken U oprecht :

Emma FELIX

Michel en Elvire DE GEEST - MARGINET,
kinderen en kleinkinderen,

Michel en Lucie VAN DAMME - DE GEEST,
en kinderen,

Willy en Lea DE DOBBELEER - DE GEEST,
en kinderen,

De families DE GEEST, FELIX, FERMON en
MATTHIJS.

Uitgever : G. De Knibber - Sint-Antelinks