



Voor de eer die U papa bracht
en de goede moed die U ons toewenste
danken wij U van harte

Familie DE GEEST-VAN DEN HAUTE

Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove

DANKBARE HERINNERING

AAN DE HEER

WILLY DE GEEST

APOTHEKER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-MADELEINE VAN DEN HAUTE

Op 28 februari 1921 werd hij te Ninove geboren,
en nam God hem aan als zijn kind
in het H. Doopsel.

Op 20 oktober 1968 werd hij plots
door zijn Schepper ter verantwoording geroepen
om voortaan te delen in de volheid
van Zijn goddelijk liefdeleven.

Wij danken U Heer God
voor deze mens die zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggefallen
uit onze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die van hem
is uitgegaan

en voor het goede dat hij heeft gedaan.

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan,

dat wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld ;
en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken
juist nu hij gestorven is.

Wij bidden U

dat hij voort mag leven in zijn kinderen,
in hun hart en in hun levensdurf
in hun gedachten en in hun geweten.

Wij bidden U

dat wij, die allen met hem verbonden waren,
nu ook, omwille van zijn dood,

dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

En mogen wij in die saamhorigheid,
en in alle vriendschap en vrede op aarde,
de belofte herkennen

dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.