

„ Gelukkig wie het goed verstaat :
met God en mens in vrede leven ;
't zal rust in 't hart met zegen geven
en doet bij God ten hemel gaan... ”

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

Achiel-René DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw

Leontine VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Oprekel, op 13 april 1896.
en godvruchtig overleden in St.-Franciscuskliniek,
op 14 oktober 1966,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en der stervenden.

Was lid van de Xaverianenbond
en de Confrerie van het H. Hart.

Was Grafmaker sedert 26 jaar en
Klokkenluider sedert 20 jaar.

Mijn God, tienmaal zeven jaar hebt ge me verleend
om voor uw heilig aanschijn mijn leven te volbrengen
en U tegemoet te gaan in een ander en beter leven.

In de Vlaamse Ardennen, te Oprekel ben ik
opgegroeid, en met sterke en frisse krachten mocht
ik steeds mijn bedrijf leiden en mijn schreden richten
in uw schone natuur. Gij schonkt me een heldhaftige
vrouw, die moeder werd van mijn kinderen, die me
steeds in wel en wee, in lief en leed moedig ter zijde
heeft gestaan.

In die tienmaal zeven jaar zag ik de wereld van mijn
jeugd veranderen. Ik nam de tekenen waar van een
rasse nieuwe tijd, waarin we zo snel verouderen. Ik
was getuige van twee grote wereldrampen. Velen zag
ik twijfelen aan Uw Goedheid en het geloof van hun
voorvaders verlochenen, maar Gij hebt niet toegelaten
dat ik ooit zou twijfelen aan Uw barmhartigheid.
Als grafmaker heb ik met zovele mensen rouw en leed
gedeeld. Als klokkenluider heb ik dag uit, door
alle wind en weder, van de eerste uur de mensen ter
kerke genood, zoveel vreugde en leed, in blijde en
droeve tonen laten uitgalmen over ons geliefde dorp.

Zoals in ieder gezin ben ik beproefd geweest en heb
ik schone en gelukkige dagen gekend, tot de oude dag
zou aanbreken met zijn mizeries en ik uitgedragen
werd naar mijn laatste rustplaats, in de rij van mijn
vrienden en kennissen.

In stille eenvoud heeft Achiel, door allen goed gekend,
hier tussen ons zijn levenstaak volbracht. Naarstig
en zorgzaam in het werk, onderworpen in de beproeving.
Allen waren hem dankbaar en genegen omdat hij werk-
zaam en gediensdig was. God schenke hem de eeuwige
rust.

Bemidine echtgenote, kinders en kleinkinders, wat ik
voor U deed wil het vergelden door uw vrome
gebeden. Bemid moeder en houdt haar in ere. God
zegene en beware U allen in vrede.

O. L. Vrouw van de rozenkrans, bid voor mij.



De families DE GEETER,
MINCKE,
VAN DE MENSCHBRUGGE,
NOTERMAN,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel 43470