

Liefde in je leven
komt altijd uit bij geven.
(Bond zonder naam, Nederland)



Vroom aandenken aan

Antoinette DE GEETER

weduwe van Sylvain VANDEVELDE

geboren te Eede (NL) op 27 oktober 1931
en overleden in het H. Hartziekenhuis
te Eeklo op 7 februari 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid Bladelinkoor, H. Hartbond, K.V.L.V., K.B.G.

De families DE GEETER, VANDEVELDE,
BLOMME en BOTERMAN
danken u voor uw blijken
van deelneming en gebed.

Rouwleiding en druk Van Nieuwkerke,
Weinsteendestraat 33, Maldegem - Tel. 71.41.51

Antoinette werd niet overstelpt met "chance" in haar leven. Spontaan voelen we sympathie voor haar om de harde noten die ze heeft moeten kraken. Vroeg verloor ze haar man. Alleen moest ze vooruit met de opvoeding van haar dochter; op zoek naar andere middelen en werk om in hun levensonderhoud te voorzien. Hard heeft ze gewerkt: altijd in de weer, en dat met haar hele persoon: met handen en voeten, verstand en wil.

De tijd kwam dat ze zich een eigen kraaknet huis kon aanschaffen, van waaruit ze vooral naar de kerk en de pastorie duizenden keren over en weer heeft gelopen. Daar immers, bij O.-L.-Heer en de pastoors en Elza was haar tweede thuis, waar ze haar zorgen en bezorgdheid even kwijt kon, en de eenzaamheid werd verzacht.

Ze was ook een fijn lid van vele parochiale bewegingen. Ook daar was ze bereid om allerlei karweitjes op te knappen. Ook daar heeft ze veel van zichzelf gegeven, met de intentie het allemaal perfect te doen, en het iedereen naar zijn zin te maken.

Een goed jaar geleden werd ze ook grootmoeder. Ze zette zich helemaal in het nieuw om meter te zijn van haar Mathieu.

Toen kwam het moment dat we aanvoelden: Er schort iets met Antoinette. En niet lang duurde het dat het nieuws van haar fatale ziekte tot ons doordrong.

Een eenvoudige vrouw is van ons heengegaan, een vrouw met een sterke ruggegraat en een diep christelijk geloof.

"Al 't werk in je leven
al je zorgen en plezier:
Daar was je tegen opgewassen.
Maar je ziek zijn ontnam je dit alles.
In onze herinnering zal je altijd blijven leven,
Jij die zoveel van jezelf hebt gegeven."