

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij geloofd, zal leven, ook al is hij gestorven. En al wie leeft in geloof aan Mij, zal niet sterven voor altijd“.
(woorden van Kristus).



VROOM AANDENKEN
aan de heer

EMIEL DE GEETER

weduwnaar van mevrouw
CLARA DUPONT

geboren te Brakel op 4 november 1885,
en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem
op woensdag 3 oktober 1973.

Hij werd tijdig gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van „Kerk en Wereld“.

We hebben vader zeer lang bij ons mogen houden,
gezond naar lichaam en geest, en we zijn er de Heer
erg dankbaar om.

In zijn leven heeft hij hard moeten werken voor zijn
gezin, in een na-oorlogse tijd van crisis en slechte
jaren.

Hij was een goede vader voor ons.....; en voor moeder
altijd vol liefdevolle zorgen, vol zachtheid en
geduld, toen ze vroeg ziekelijk werd. Voor de bureu :
de man die steeds raad wist en hulp bood.

Als dan de tijd van rust gekomen was, vond hij zijn
vreugde en geluk in de vooruitgang op de boerderij,
in het gezelschap van zijn kinderen en vooral van
zijn kleinkinderen, in het bezoek van en aan de
bureu, in de goede zorgen die hij bij een van zijn
kinderen mocht genieten.

Hij had vooral veel te danken aan zijn schoondochter,
die hem met heel veel toewijding en begrip
heeft omringd.

Hij bezat een sprankelende geest, vol humor, en een
geheugen om jaloers van te zijn.

Zijn godsdienstig leven was eenvoudig, zonder veel
omhaal van woorden of uiterlijk vertoon.

Hij kreeg van de Heer niet alleen de genade van
een lang leven, maar ook de gunst van een korte
ziekte. - Hij voelde dat hij ging heengaan, en hij zei
het onomwonden en in volle rust.

We vermoeden nu nog niet hoezeer we hem zullen
missen; welke leegte tussen ons is ontstaan. - Maar
we zullen steeds aan hem terugdenken met fierheid
en met weemoed; want hij is steeds een goede
vader geweest.

We zijn er zeker van dat hij niet voor altijd is
gestorven; maar dat hij bij de Heer voor eeuwig
verder leeft.

We vragen aan familieleden, bureu, vrienden en
kennissen met ons voor hem te bidden.

E.H. Lucien DE GEETER,

Heer en mevrouw André DE GEETER-GOEFFERS en
kinderen,

Heer en mevrouw Frans DE GEETER-GOEFFERS en
kinderen,

Heer en mevrouw Hektor DE GEETER-DE CUBBER
en kinderen,

Heer en mevrouw Leon DE GEETER-PONCHAUT
en kinderen.

De families DE GEETER, PIETERAERENS, DUPONT
en WILLEMS

danken U voor de blijken van medeleven
en voor Uw gebed.