

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Florimond D E G E E T E R

weduwnaar van Mevrouw

Euphrasie DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op 13 december 1879 en er godvruchtig overleden op 29 november 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vandaag nemen we afscheid van een diep gelovig man die steeds zijn geluk vond in de eenvoud en in werkzaamheid en in het trouw en moedig volbrengen van zijn plichten.

Wie zoveel jaren op aarde mocht doorbrengen heeft zeker veel gelukkige dagen gekend, maar ook is hij niet gespaard gebleven van tegenspoed en beproeving.

Vlijtig en godsdienstig, kende hij geen rust zolang zijn gezondheid het hem toeliet, en in het gebed heeft hij tot in zijn hoge ouderdom troost en sterkte mogen vinden.

Steeds bekommerd om de zijnen, was hij uitermate dankbaar om de tedere zorgen waarmee zijn geliefden hem omringden.

Moge de goede God aan onze duurzame overledene nu het loon der rechtvaardigen geven en hem verwelkomen in het hemels Vaderhuis.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, blijft het voorbeeld volgen dat ik

U gaf en bidt tot God dat Hij mij genadig weze.

Heer, hoop van die in U sterven, ontferm U over hem.

De families DE GEETER, DE CUBBER,
PIETERAERENS, LAHAYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek