

Hoe ledig het huis waar vader verdwenen is.



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

FRANS DE GEETER

Echtgenoot van

EMMA ROMAN

Geboren te Nederbrakel,
den 12 Januari 1904 en er godvruchtig overleden
den 16 April 1947,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Een deugdzaam, christelijk gezin betreurt een doorbraven vader en voorbeeldigen Echtgenoot. Want hij was een diepgeloovig man, eerlijk in gansch zijn handelen en wandel, gansch toegewijd aan zijn huisgezin.

Voor zijn huisgezin heeft hij tot zijn laatste krachten gezorgd en gewerkt zoo hard hij maar kon, diep onder den grond, in de duisternis der aarde, tot hij viel als slachtoffer van zijn beroep... wat een schat zal dit beproefde gezin aan hem nu moeten missen.

Met bewonderenswaardige gelatenheid, heeft de dierbare overledene zijn pijnlijke ziekte gedragen, niet tegenstaande hij toch nog zoo jong was.

Lieve Vrouw, dierbare Zoon, ik had gewenscht nog lang voor U te kunnen zorgen; maar O. L. Heer heeft het anders geschikt. Onderwerpen wij ons aan Gods H. Wil en betrouwen op zijn Voorzienigheid. Wat God bewaart is wel bewaard... Vergeet me echter niet: Bewaart mijn aandenken in uw hart en bidt veel voor mij! Vaart wel en leeft schoone hier op aarde zoals ik geleefd heb en eenmaal worden we weer vereenigd in den Hemel.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. a.



Mevrouw Frans DE GEETER, geboren
Emma ROMAN;

Mijnheer Ghislain DE GEETER;

De Familiën DE GEETER, BEERNAERT,
ROMAN en DE VLEESCHOUWER,

Zeer gevoelig voor de blijken
van kristene deelneming en
gebeden, in onzen diepen rouw,
danken U oprecht

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle.