

HERINNERING AAN

DE HEER

Frans DE GEETER

weduwnaar van Johanna Gosseye.

Hij werd geboren te Brakel op 1 juli 1907 en overleed te Elst op 9 november 1993.

«Hoe komt het toch, dat iedereen mij zo graag ziet?»

Dat was een vraag die je onlangs stelde. Wel Franske, iedereen ziet je graag omdat...jij van de mensen hield, jij was altijd open en oprecht met hen.

Jij hield :

- van de zalige momenten in je tuin, waar je vanop de bank, de mooie bloemen en zelfgekweekte groenten kon bewonderen;
- van je hondje, dat je allerlei kunstjes leerde;
- van het bezigzijn in je werkhok, waar je met wat gevonden materiaal en een likje verf, iets ouds en versleten, omtoverde tot iets moois en bruikbaar;
- van muziek; vaak zong je ons een van je geliefkoosde liedjes voor.

en...

Jij hield van je lieve vrouw die je, tijdens de jaren van haar ziekte, gekoesterd en bijgestaan hebt als geen ander.

Jij was een goede vader voor je kinderen, een groot voorbeeld voor je kleinkinderen.

Jij hield van het leven, het eerlijke leven zonder roddel en jaloezie.

Jij hield van jezelf, je was fier en bleef er eeuwig jong uitzien.

Jij was een (h)eelijke verschijning!

Daarom houden wij van jou.

Slaap zacht, Franske, je hebt het verdiend!

De families

DE GEETER, GOSSEYE

danken u.

Namis: woensdag 15 december 1993 om 18.30 uur in 't Neerhof te Elst.

Rouwleiding Piteraerents Tenbosse 24 Brakel
D&D Druk Kasteelstraat 21 Brakel

☎ 055/42 34 86
☎ 055/42 34 39