



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Frans, Georges DE GEETER

weduwnaar van Mevrouw
Marie, Sylvie LIMPENS,

geboren te Nederbrakel op 21 juni 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 3 december 1977, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Oorlogsinvalid 1914-1918 - Vuurkruiser.

Het gewichtigste ogenblik in het leven van
een mens is zijn stervensuur. Sterven is de
grootste daad voor elke mens en geen offer
of moeilijkheid in het leven zal een mens
zo zwaar zijn.

Voorzeker heeft onze dierbare overledene
nochtans ruim zijn moeilijkheden gehad in
zijn leven. Na de dood van zijn echtgenote,
zelf ziek geworden, bleef hij toch zijn op-
timisme en zijn hoop bewaren.

Nu heeft hij zijn schone ziel in de han-
den van zijn Schepper teruggegeven. Moge

de goede God hem nu eeuwige rust en
vrede schenken.

Beminde kinderen, kleinkind en familieleden,
ik dank u voor uw genegenheid en ik
vraag u voor mij te bidden dat God zich
voor mij een barmhartige God zou tonen.

Beste vrienden en geburen, ook u wil ik
danken voor uw vriendelijkheid en rechtvaardigheid.
Denkt ook gij af en toe eens aan
mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE GEETER, LIMPENS,
VAN TWEMBEKE, COESENS,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel