



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Ghislain DE GEETER

**echtgenoot van Mevrouw Mariette STEVENS,**

geboren te Oprakel op 21 juni 1928 en  
gòdvuchtig overleden in het A.Z. te Gent  
op 23 juni 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Een vader die leefde en hard gewerkt heeft voor zijn gezin, heeft de Heer weggenomen. Zijn diep geluk bestond er in steeds bezig te zijn en te zorgen dat zij het goed hadden. Stil en gelukkig leefde hij tussen zijn gezinsleden en vormde de band van vriendschap en genegenheid tussen hen.

Nu is hij, al te vroeg van ons gescheiden, voor altijd opgenomen in de liefde van de Heer, samen met de dierbaren die hem voorgingen.

Wij bidden de Heer dat Hij deze goede vader zou belonen voor het vele goede dat hij gedaan heeft voor ons.

Wij bidden dat hij nu in de nabijheid van God de eeuwige vreugde mag kennen.

De families

DE GEETER, ROMAN,  
STEVENS, D'HAESE,

danken U.

---

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel