

BID OM VREDE voor
MEVROUW

Hermine DE GEETER

echtgenote van de Heer

Valère VAN DAMME

geboren te St.-Martens-Lierde, op 21 december
1913 en godvruchtig overleden te St.-Maria-
Lierde, op 10 mei 1973, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.



De families DE GEETER, VAN DAMME,
COLLAGE en BOGAERT,

danken U innig voor uw blijken van
deelneming en gebeden.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

« Tegen het vallen van de avond, sprak Jezus
laten wij oversteken naar de andere oever ».
(Markus, 4, 35)

'n Goede moeder gaat heen in deze paastijd.
Pasen : dit is DE dag die de Heer gemaakt
heeft tot onze vreugde om de zekerheid van
zege en leven voor ons die geloven. Want
Jezus van Nazaret heeft voor haar de dood
overwonnen.

Goede echtgenoot, houdt u kloek ! Uw kin-
deren en kleinkinderen zullen u bijstaan, hel-
pen en troosten. Bidt samen voor mij opdat ik
en U ook waardig mogen worden de grootste
belofte van Kristus : « de verrijzenis en het
leven ».
(Jo. 11,25)

Ik dank u allen van harte voor de goede
zorgen.

« Blijf bij ons, Heer, want de dag is gedaald
en de avond is daar.

Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van droefheid en angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de bittere dood.

Blijf bij ons en bij al uw gelovigen
in tijd en eeuwigheid....

(v. n. Lukas 24, 29)