

Zij is gevallen, de vrome vrouw, die de kroon van haar echtgenoot en 'tgeluk van haar teergeliefd kleinkind uitmaakte.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Hortense DE GEETER

echtgenote van Mijnheer Edgard VAN KERKHOVE.

Geboren te St. Maria-Lierde de 5 Februari 1885  
en schielijk overleden te St. Martens-Lierde  
de 17 Juni 1954.

Gesterkt door de laatste Troostmiddelen  
Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de  
Confrerie van de H. Barbara.

Wie geeft tranen aan onze ogen om haar te be-  
wenen ? Zij was ons licht en onze steun, de vreug-  
de en de hoop van ons leven : zij was ons alles.

Wanneer haar enig geliefde dochter en schoon-  
zoon haar ontnomen werden, bleef haar de zware  
taak toevertrouwd, hun enig geliefd kindje op te  
voeden. En die taak heeft ze vervuld met de  
grootste toewijding : jaren lange zorgen, dag en  
nacht heeft ze aan de opvoeding van dit kind be-  
steed op een manier, die de waardering en de  
goedkeuring van eenieder afdwong.

En nog zoveel zou ze nog willen doen hebben...  
Doch, O. L. Heer heeft het anders gewild... Op  
't onverwacht werd ze uit ons midden gerukt, doch  
van uit de Hemel blijft ze over haar teergeliefd  
kleinkind waken !

Beminde echtgenoot, onze scheiding is gans on-  
voorzen geweest ; beide wilden wij nog lang  
werken voor ons toevertrouwd kleinkind : be-  
droef U niet uitermate, troost U in de Heer en  
blijven wij verenigd door de banden van het ge-  
bed en van de onsterfelijke liefde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



Heer Edgard VAN KERKHOVE ;  
Mejuffer Myriam MISEREZ ;

De familiën DE GEETER, VAN  
KERKHOVE, MISEREZ, FLAMEE en  
VAN DEN BERGE ;

Danken U om uw blijken van  
kristelijke deelneming.

---

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde