

Ik ben de verrijzenis en het leven.

GEDENK

IN UW GEBEDEN :

DE HEER

**Hubert,
Frans DE GEETER**

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Madeleine D'HOSE

geboren te Nederbrakel op 24 september 1927
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent
op 16 juli 1991,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

**Spelend lid van de Koninklijke Harmonie
" De Eendracht ".**

Lid van de Sint-Gregorius-Gilde.

Wij begrijpen nooit tenvolle het mysterie van lijden en dood, maar weten in het geloof dat wij door beproeving en dood, Christus kunnen ontmoeten die ons opneemt in Zijn Rijk van licht en vrede.

Het leven van Hubert werd getekend door hard werk en de kruisen der beproeving, maar verlicht door geloof en godsdienst.

Lieve echtgenote, kinderen, moeder en dierbare vrienden, wij deelden vreugde en leed, hebt dank voor uw medeleven in moeilijkheden en ziekte.

Eens zijn wij herenigd in het Vaderhuis.

Namis :

op donderdag 22 augustus 1991 om 19 u. 30.

†

De families

**DE GEETER, D'HOSE,
VAN DE WATTIJNE en VANDENDRIS,**

danken U voor
de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. bvba Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49