



In de Vrede van de Heer moge rusten
MEVROUW

Ida DE GEETER

weduwe van Mijnheer

FLORENT HUTSE

geboren te Sint-Maria-Lierde, op 4 oktober 1890,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, op 16
augustus 1967, gesterkt door de HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Al de vele jaren van haar leven was moeder gezond en sterk waardoor zij in staat was blijmoedig en plichtsgetrouw te zorgen voor haar gezin.

Wij hoopten haar nog lang te mogen bewaren, als de dierbare thuis, waarvan moeder altijd de spil en het hart is. God oordeelde dat haar levenstaak ten einde was, en dat het ogenblik gekomen was, om over te gaan naar het Volle Leven in het Geluk van Hemzelf. Na een eerste oproep, waarin moeder de gelegenheid kreeg zich geheel klaar te maken, volgde nog even de korte hoop op volledig herstel. Toen kwam plots de definitieve roep en zij is gegaan in volle berusting en overgave, als iemand, die bereid is. Moge zij in vrede rusten en voor altijd gelukkig zijn met vader bij de hemelse Vader.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn trots en mijn vreugde. Leeft schoon in genegenheid voor elkaar en voor de mensen en bidt voor mij.



De families DE GEETER, HUTSE, FLAMEE
en LOETENS,

danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel