

Onze Vader... Uw Wil geschiede.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER

JULIEN DE GEETER

zoon van wijlen

Alphonse en Louise COLLAGE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 11 juni 1922
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel, op 7 februari 1980, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.



De families DE GEETER en COLLAGE,

zijn erkentelijk voor uw bliken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Traag maar zeker heeft deze gevreesde kwaal
ook het gestel van deze afgestorvene weten te
ondermijnen. Vol moed kwam hij steeds terug
naar zijn eenzame woonst wanneer de beste
hospitaalzorgen hem terug wat zelfvertrouwen
hadden gegeven.

Eenvoudig, vriendelijk en gelijkmoedig tegen-
over ieder die hij ontmoette ondervond hij dan
ook, wanneer het voor hem wat moeilijker werd,
de deugddoende zorg van familie, vrienden en
geburen. Want wie alleen woont voelt beter dan
wie, hoe onontbeerlijk en onbetaalbaar de ge-
zondheid is, die het moet mogelijk maken voor
zichzelf in te staan.

Beste schoonzuster en neef, het zal niemand
kwalijk nemen dat Ik U eerst en afzonderlijk
dank voor de zorg, de genegenheid en het da-
gelijks voedsel dat Gij zo edelmoedig en zonder
berekening voor mij gereed maakte. Dat de Heer
hier aanvulle met Zijn Eeuwige beloning, als ik
hier soms te kort gekomen ben.

Verder dank Ik ook gans mijn familie, geburen
en in het bijzonder de Zusters en het verplegend
personeel uit de kliniek te Opbrakel, die niets
onverlet hebben gelaten om pijn en last wat
draaglijker te helpen maken. Een bijzondere
steun vond ik wel in het sacrament der zieken,
waar ik in volle overgave Christus zelf met volle
overgave en met méér overtuiging dan ooit, leer-
de nazeggen: « Vader... Uw wil geschiede op
aarde als in de hemel » — Mocht ik daar nu met
gans onze overleden familie voor U ten beste
spreken en U dan opwachten op de plaats onzer
eeuwige beloning.

Heer, geef hem de eeuwige rust... Dat hij ruste
in vrede.